

Op 10 mei een leuke middag gehad? Wilt u dit vaker doen? Dat kan, want wij, jdbc "De K(l)etsballers", bestaande uit mensen met de ziekte van Parkinson én hun partner, mantelzorger, buddy of begeleider, spelen hier op de banen van "Het Dupke" elke eerste vrijdag(middag) van de maand van 13.30 uur tot 16.30 uur ons potje boule. Het is een kleine boulesclub en we kunnen nog wel wat mensen gebruiken.

Wij nodigen u hierbij uit om eens te komen kijken als we spelen. De eerstvolgende speelmiddag is op vrijdag 3 juni, 1 juli, 5 aug, 2 sept, 7 okt, 4 nov en 2 dec

Wilt u meespelen, maar u heeft geen ballen, dan mag u spelen met de ballen van Het Dupke.



Naast het boulen, is er ook tijd voor onderling contact.

Als u zich wilt opgeven voor een **GRATIS** kijkmiddag (Inclusief kopje koffie of thee), of als u vragen heeft en/of andere informatie wilt, kunt u contact opnemen met Olga Beverwijk via 06-53580485. André van Gogh via 06-21143502

Aarzel niet, maar kom 3 juni kijken en spelen. Wij wachten op u en hopen u weer gauw te zien!!!

TOT LATER bij jdbc de K(L)ETSBALLERS.

